



Op zaterdag 25 januari 2020 wordt de jaarlijkse Christelijke Filosofie Conferentie gehouden. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn! Dit jaar is het thema *duurzaamheid*.

De klimaatproblematiek wordt omgeven door levensgrote dilemma's. Aan de ene kant worden we steeds meer geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Aan de andere kant lijkt het draagvlak voor klimaatbeleid af te nemen, gezien de toename van populistische partijen die het klimaatprobleem en de menselijke verantwoordelijkheid daarvoor ontkennen.

Wat valt er vanuit christelijk-filosofisch perspectief te zeggen over de klimaatcrisis en duurzaamheid? Deze vraag staat centraal tijdens het ochtendprogramma.

De hoofdlezing zal worden gegeven door **prof. dr. Maarten Verkerk**. De thematiek van duurzaamheid vormde ook het hart van zijn afscheidsrede aan de Universiteit Maastricht (4 oktober 2019). Ook tijdens de conferentie staan we stil bij zijn afscheid als hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Maastricht. Prof. dr. Jan Hoogland, hoogleraar namens onze stichting aan de Universiteit Twente, zal een co-referaat houden over dezelfde thematiek.

Programma

- 10.00 Ontvangst met koffie/thee en boekenmarkt
- 10.30 Opening
- 10.45 Lezingen en discussie – hoofdlezing door prof. dr. Maarten Verkerk en co-referaat door prof. dr. Jan Hoogland
- 12.15 Kijkje in de keuken van Stichting voor Christelijke Filosofie
- 12.30 Lunch
- 13.30 Eerste ronde workshops
- 14.45 Tweede ronde workshops
- 15.45 Borrel

Workshops

Tijdens het middagprogramma zijn er twee rondes workshops, met vier verschillende workshops per ronde. Aan het begin van de conferentie kunt u zich hiervoor aanmelden. Dit jaar kunt u kiezen uit de volgende workshops:

- *De kwaliteit van relaties volgens de joodse filosofie*, prof. dr. Renée van Riessen, bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Universiteit Leiden.
- *Antropocentrisme ter discussie*, Eva van Urk, promovendus op het gebied van ecotheologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
- *Kan filosofie wel christelijk zijn?* (workshop speciaal voor studenten en scholieren), prof. dr. ir. Jeroen de Ridder, bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
- *Dooyeweerd voor Dummies*, prof. dr. Maarten Verkerk, emeritus hoogleraar Christelijke Filosofie.
- *De ecologische crisis aan de hand van Kingsnorth en Heidegger: een technische of spirituele crisis?*, André van Delft, studeerde filosofie in Leiden en is momenteel masterstudent theoretische natuurkunde.
- *Wat is de functie en betekenis van Godsargumenten?*, dr. ir. Emanuel Rutten, postdoc aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
- *Terug naar de dingen zelf: duurzaamheid in de filosofie van Albert Borgmann*, Teunis Brand, promovendus aan de Universiteit Wageningen en communicatiemedewerker bij Stichting voor Christelijke Filosofie.
- *Moeten we de wereld verbeteren of moeten we ervan worden bevrijd?* Jacques Ellul over de stad als macht, Frank Mulder, journalist, schreef het boek *De geluismachine* en werkte mee aan de vertaling van Elluls boek *De grote stad*.

Meer inhoudelijke informatie over de workshops is te vinden op onze website.

Kosten en aanmelding

Studenten en scholieren: gratis
Leden Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte:
€15,-
Niet-leden: €20,-

In de toegangsprijs zijn koffie/thee, lunch en borrel na afloop inbegrepen.

Aanmelden voor de conferentie kan tot uiterlijk 22 januari via onze website www.christelijkefilosofie.nl. U kunt zich ook telefonisch aanmelden via (033) 43 28 288.

Locatie

Evangelische Hogeschool Amersfoort
Drentsestraat 1
3812 EH Amersfoort